

21. Τό δίκαιον του γάμου

Η μονογαμία ήταν κοινός των Πανελλήνων θεσμώς. Από πουθενά δέν μαρτυρεῖται νά ἔχη Ἑλληνας δυό νόμιμες συζύγους-έννοεῖται οὔτε Ἑλληνίδα. Κοινωνικῶς, μάλιστα, δύσκολα γινόταν ἀνεκτό νά ἔχουν ἐπίσημες ἐρωμένες πλήρη ἀν ἡσαν δηλωμένες ἑταῖρες. Ακόμη καὶ ὁ παντοδύναμος καὶ λαοφίλητος Περικλῆς προκειμένου νά «συνοική» μέ τήν ἀγαπημένη του Ἀσπασία-γυναῖκα ἔξαιρετικῆς διμορφιᾶς καὶ πολύ μεγαλύτερης πνευματικῆς καλλιέργειας-ὑποχρεώθηκε νά πάρη διαζύγιο ἀπό τήν πρώτη του γυναῖκα, νά συστήσῃ προτίκα ὑπέρ αὐτῆς, νά τήν ὑπανδρεύσῃ ὁ ἴδιος μέ τόν ἄνδρα, πού ἐπέλεξε αὐτή, τόν Ἀρχοντα Βασιλέα, καὶ μετά νά νυμφευθῇ τήν ἐκλεκτή του.

Καὶ τοῦτο μπορεῖ νά ἔρμηνευθῇ ἐπαρκῶς, κατά τή γνώμη μας, ἀπό δσα σχετικῶς μέ τό σκοπό του γάμου ἔξέφρασε νομοδετικῶς μάλιστα ὁ Σόλων, δηλαδή διτι κίνητρο γιά τό γάμο ἐπρεπε νά είναι ἡ «φιλότης»-ή ἀγάπη μεταξύ των ἐργομένων σέ γάμο-, ἡ ἐπιθυμία γιά ἀπόκτηση τέκνων καθώς καὶ ἡ θίωση ἐνός ἔγγαμου βίου μέ ἀλληλοσεβασμό καὶ στοργή του ἐνός πρός τόν ἀλλο (Βλέπε περισσότερα, τό Σύνταγμα τῆς Ἀθηναίων Πολιτείας-Η προστασία τῆς οἰκογένειας).

Η συζυγική πίστη ἐκ μέρους τῆς γυναικας ἐνεωρεῖτο, ἐπίσης, καὶ ἔξυμνετο ώς μέγιστη ἀρετή [πρβλ. ἡ πιστή Πηνελόπη σέ ἀντίθεση μέ τήν «ἀρπαγεῖσα» ώραία Ἐλένη, τήν πανέμορφη κόρη τῆς Λήδας καὶ τοῦ Κύκνου (Δία)].

Η συζυγική ἀγάπη, ἐπίσης, πού ἐφτανε μέχρι αὐτοθυσίας, ὑπῆρξε τρυφερό καὶ λίαν εὐχάριστο ἐντρύφημα ποιητῶν καὶ τραγωδῶν, ἀλλά καὶ θέμα πολλῶν μύθων:

Ο Ὁρφέας δέ διστάζει νά κατέβη, ἀκόμη καὶ στόν ζοφώδη Ἄδη,

γιά νά ξαναιδή τήν ἀγαπημένη του Εύρυδίκη, ἐνῷ ή 'Αλκυόνη, μόλις εἶδε τό πτώμα του ἀγαπημένου της **Κήμηα**, βασιληᾶ τῆς Τραχινίας, πού τό πλοϊο, πού τόν μετέφερε ἀπό τό μαντεῖο του Ἀπόλλωνος στήν Κλάρο τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, ναυάγησε, ρίχτηκε ψηλά ἀπό τά βράχια νά τό ἀγκαλιάσῃ, περνῶντας μαζί του στήν αἰωνιότητα, ἀφοῦ συγκινημένοι καὶ οἱ θεοί τούς μετέτρεψαν στά γνωστά μας θαλασσοπούλια, πού γιά χάρη τους μάλιστα, μές στήν καρδιά του χειμῶνα δρισαν νάναι κάποιες ἡμέρες ηλιόλουστες-οἱ 'Αλκυονίδες ἡμέρες-γιά νά κλωσσοῦν τά αὐγά τους.

'Επίσης γνωστή είναι ή περίπτωση τῆς θυσίας, τόσο συγκινητική, τῆς **Άλκηστης**. Ή 'Αρτεμη θανάτωσε τόν ἀγαπημένο ἀντρα της, τόν **Άδμητο**, ἀλλά καμφθεῖσα ἀπό τίς ἐπίμονες ἵκεσίες της δρισε διά τόν ἐπανέφερε στή Ζωή, μόνον ἐάν κάποιος ἀπό τούς στενούς οἰκείους του θυσιαζόταν. Καί, ἐνῷ ὁ πατέρας καὶ ή μητέρα του δεῖλιασαν, ἐκείνη προδύμως καὶ γενναιίως πρόσφερε τή Ζωή της γιά τήν ἐπάνοδό του στή Ζωή. (Οἱ λυρικοί ποιητές θυμητσαν μέ θαυμασμό τόν συζυγικό αὐτόν ἔρωτα, οἱ δέ τραγικοί Φρύνιχος, Σοφοκλῆς καὶ Εύριπιδης τόν κατέστησαν ἀδάνατο).

α. Τάξιδια και ή φερνή

“Εδνα: Πανάρχαιος θεσμός (Ορφ. Ἀργ. 876, Οδυσσ. Π. 391, Θ 318, «έπει πόρε μυρία ἐδνα» και «πατήρ ἀποδῶσιν ἐδνα», και ἐδνόω=προικίζω τήν θυγατέρα) προσφορᾶς γαμηλίων δώρων πρός τήν νεόγαμη, τόσο ἀπό τόν μνηστήρα πού ἔγινε σύζυγός της, δσο και ἀπό τούς γονεῖς, ἀλλά και τούς στενούς συγγενεῖς και φίλους, συνοδευόμενα μάλιστα ἀπό εὐχές γιά εύτυχη βίο, γιά ἀρρενογονία και πολυτεκνία.

Ο υποψήφιος γαμβρός μαζί μέ τήν πρότασή του πρός τόν πατέρα τῆς ἐκλεκτῆς του πρόσφερε και σ' αὐτόν και στήν κόρη του δῶρα, ἡ ἀποδοχή τῶν δποίων και δήλωνε τήν σύμφωνη γνώμη τους. Εθεωρεῖτο δμως, ώς τίτλος υπερηφάνειας γιά τόν υποψήφιο γαμπρό, πού ἔγινε δεκτός ώς ἀνάεδνος, δηλαδή χωρίς νά προσφέρη δῶρα, δχι γιατί ήταν π.χ. φτωχός η φιλάργυρος, ἀλλά γιατί ήταν πολύ ἐπιλεκτος είτε γιά τήν δμορφία του είτε γιά τήν ἀρετή και τήν δόξα του.

Η φερνή (ἐκ τοῦ φέρω-φέρνω, εἰσφέρω στό γάμο), δηλαδή η προϊκα, ήταν ἔξισου πανάρχαιος θεσμός τῶν Ἑλλήνων (Ἡροδ. 1, 93, Εύρ. I, A, 47 και ἀλλοῦ). Δινόταν ἀπό τόν πατέρα τῆς κόρης (μέ διάτα-

ξη ἀργότερα τῆς Σολώνειας νομοθεσίας, καὶ ἀπό τούς πλησιέστερους πατρικούς συγγενεῖς της ἡ ἀπό τήν φράτρα, τήν εὐρύτερη ἀδελφότητα, ἡ καὶ τοὺς φίλους τοῦ πατρός της (Δημ. Κατ' Ἀφόβου 69) ἐάν ὁ πατέρας της εἶχε πεθάνει φτωχός) τόσο ὡς ἐκδήλωση φιλοστοργίας (φιλότητος ἔνεκεν), δύσι καὶ γιὰ τήν ὑλική στήριξη τῶν νεονύμφων. Βεβαίως, οἱ πλούσιοι γονεῖς συνιστοῦσαν μεγάλες προτίκες γιὰ τίς κόρες τους (ὁ Ἰππόνικος, πλούσιος ἐπιχειρηματίας τῶν Ἀθηνῶν, ἔδωσε στήν κόρη του Ἰππαρέτη, πού τήν πάντρεψε μέ τόν ὥραιότατο καὶ πλουσιώτατο Ἀλκιβιάδη 20 τάλαντα ὡς προτίκα, ποσό δηλαδὴ τεράστιο γιὰ τήν ἐποχή). [Περὶ προίκας βλέπε περισσότερα στὸ οἰκεῖο μέρος - Σύνταγμα, Προστασία τῆς οἰκογένειας].

6. Ἡ παρθενία καὶ ἡ ἀπαγόρευση τῶν προγαμιαίων σχέσεων

Ἡ παρθενία τῆς κόρης μέχρι τό γάμο της ἐθεωρεῖτο ὡς τό πολυτιμότερο κόσμημά της, ίδιως δέ γιὰ τόν πατέρα της, ἡ δέ ἀπώλειά της δμολογημένη καὶ βαθειά καταισχύνη. Οἱ προγαμιαῖες σχέσεις ἦταν τόσο ἀγνωστες καὶ τόσο καθολικῶς καταδικαστέες, ὥστε ἀξίζει νά σημειωθῇ δτι μόνον ἕνας τύραννος, ὁ Ἰέρων τήν Συραχουσῶν, ἐτόλμησε νά παραβῇ τήν αὐστηρότατη σχετική «διάταξη» τοῦ Πανελλήνων νόμου, μισούμενος καὶ διά τοῦτο.

Γι' αὐτό καὶ, δπως ἀπό τή Μυθολογία(;) πληροφορούμεθα, οἱ βασιλεῖοι οίκοι φρόντιζαν νά διαθέτουν στήν πιό ἐμπιστη θεραπαινίδα τους τήν εύθυνη τῆς πιό τρυφερῆς, ἀλλά καὶ τῆς πιό ἀγρυπνης συνοδοῦ τῆς χόρης, πού ὑποκαθιστᾶ ἀκόμη καὶ τήν ἴδια τή μητέρα της, στήν ἐπιτήρησή της.

Ο πατέρας, ἃς εἶναι βασιληᾶς, εἶναι τόσο δέσμιος στήν πάγκοινη παραδεδομένη ἡθική, ώστε ἀκόμη καὶ ἀν εἶναι θεός-ἀκόμη καὶ ὁ θυπατος-αὐτός, πού ἀπειλεῖ νά ἀτιμάσῃ τήν χόρη του, καὶ κατ' ἐπέκταση αὐτόν καὶ τήν οἰκογένειά του, εἶναι διαγκασμένος νά μετέργεται κάθε μέσο γιά ν' ἀποφύγη αὐτή τήν καταισχύνη.

"Ετσι, ὁ Ἀκρίσιος, βασιληᾶς τοῦ Ἀργους, κρύβει τήν ἀγαπημένη του χόρη Δανάη σέ δώματα ὑπό τό ἔδαφος γιά νά τήν διασώσῃ ἀπό τή σφορδή ἐρωτική πολιορκία του Δια, χωρίς βέβαια, τελικῶς νά τό ἐπιτύχη, ἀφοῦ αὐτός μεταμορφώθηκε σέ χρυσή βρογκή, συνευρέθη μέ αὐτή καὶ ἔτσι γεννήθηκε ὁ θρωας Περσέας, ὁ γενάρχης τῶν Περσῶν.

'Αλλά καὶ οἱ ἕδιες οἱ κόρες, προκειμένου νά διασώσουν τήν προσωπική τους τιμή-ᾶς εἶναι καὶ θεοί ἀκόμη οἱ ἐρωτευμένοι μ' αὐτές-προτιμοῦν κι' αὐτή τήν ἔξοδό τους ἀπό τή σύντομη ἀτυχη ἡσή τους. Ἐτσι ἡ Ἀρκαδική νύμφη **Καλλιστώ** (= Καλλίστη, ή Ωραιότατη), ή πιό ἀγαπημένη συνοδός τῆς **Παρθένου Ἄρτεμιδος**, ἀπολέσασα τήν παρθενία της ἀπό τὸν Δία, ἐγκαταλείπει μέ ἀπειρη θλίψη ἀπό τή ντροπή της τήν χαρούμενη συντροφιά τῶν λοιπῶν παρθένων-συνοδῶν τῆς θεᾶς τοῦ κυνηγιοῦ καὶ μεταμορφώνεται ἀπό τήν Ἡρα, σέ Ἀρκτο. Περιφερόμενη μόνη της στά δρη γεννᾷ τόν Ἀρκάδα, ὁ δποῖος ἀφήνεται στίς φροντίδες τοῦ παποῦ του **Λυκάονος**. Δεκαπενταετής κυνηγός συναντᾷ τήν Ἀρκούδα- Μητέρα του κι ἐνῷ ἐκείνη μέ ἀνείπωτη λαχτάρα νά τόν σφίξῃ στήν ἀγκαλιά της κινεῖται πρός τόν γιό της, αὐτός τεντώνει τό τόξο του νά τήν κτυπήσῃ, παρεμβαίνει, δμως, ἀστραπιαίως ὁ πατέρας του Δίας, τούς ἀνυψώνει στούς οὐρανούς καὶ ἐκεὶ τούς ἀφήνει νά ζουν μαζί αἰωνίως, λαμπεροί ἀπό εύτυχία, ή μέν μητέρα ὡς **Μεγάλη Ἀρκτος** καὶ ὁ γιός ὡς ὁδηγός τῆς ἀμαξέας της, ὁ γνωστός ὡς **Ἀρκτοῦρος** ή **Βοώτης** (Οθιδ. Μεταμ. II, 409-507). Καὶ ἡ πανέμορφη κόρη του Λάδωνα, ή **Δάφνη**, γιά νά ξεφύγη τόν ἐρωτα τοῦ **Ἀπόλλωνος**, ζήτησε ἀπό τή μητέρα της, τήν Γαῖα, νά τήν κάνη φυτό. Ή μητέρα της πραγματοποίησε τήν ἐπιθυμία της, ἀλλά ὁ θεός δέν ἐπαψέ νά εἶναι σφοδρά ἐρωτευμένος μαζί της. Ἐτσι τρυφερά τή λούζει μέ τίς ἀκτίνες του καὶ τήν ἔχει πάντα γύρω ἀπό τούς κροτάφους του σέ στεφάνη.

Ἡ Ἀρκαδική, ἐπίσης, νύμφη Σύριγγα ἀποκρούοντας τόν ἐρωτευμένο Ἀρκαδικό θεό, τόν Πάνα, ζητεῖ καὶ αὐτή ἀπό τόν Ἀπόλλωνα τὴν μεταμόρφωσή της σέ φυτό. Ἡ παράκλησή της εἰσακούστηκε, μεταμόρφωθηκε σέ καλάμι-γι' αὐτό καὶ ὁ Ἀλφειός ποταμός τῆς Ἀρκαδίας εἶναι γεμάτος ἀπό καλαμῶνες-. Ὁμως καὶ ὁ ἐρωτευμένος θεός δρῆκε τρόπο νά παρηγορηθῇ κατασκεύασε ἀπ' αὐτή-(τὴν Σύριγγα-καλάμι) τήν περίφημη φλογέρα του-τόν ἀρκαδικόν αὐλό -καὶ ἔτσι τήν ἔχει πάντοτε στά χεῖλη του!

Ο βιαστής παρθένου θνητός, μή ἀποκαθιστῶντας τήν τιμή της νυμφευόμενος αὐτήν, ὑπόκειται σέ διώξεις καὶ σέ θανάτωσή του εἴτε ἀπό τούς στενούς συγγενεῖς της εἴτε καὶ ἀπό τούς ίδιους τούς θεούς. Ἔτσι, ὁ Ἀλιερρόθιος, γιός τοῦ Ποσειδῶνος καὶ τῆς νύμφης Εὐρύτης, βιάσας μιά παρθένο, συλλαμβάνεται καὶ φονεύεται ἀπό τόν Ἀρη. Ὁ φονεύς "Αρης

καταγγέλλεται ἀπό τὸν Ποσειδῶνα, εἰσάγεται σὲ δίκη-ᾶς εἶναι θεός-ἐνώπιον τοῦ κακουργιοδικείου, πού μέλη του εἶναι οἱ θεοὶ καὶ συνεδριάζει ἐπὶ τοῦ «Πάγου» (=βράχου) πρό τῆς Ἀκροπόλεως, γι' αὐτό καὶ ἐκτοτε ὀνομάζεται **Ἄρειος Πάγος** (δηλ. Βράχος ἐπὶ τοῦ δποίου δικάστηκε ὁ **Ἄρης**). Τό ἐκ θεῶν δικαστήριο, δμως, ἀθωώνει τὸν ἀνδροφόνο, γιά τὸ λόγο ὅτι ἐφόνευσε τὸν βιαστὴν παρθένου κόρης.

Ἐτσι ἡ ἀπόφαση αὐτή τοῦ **Ἀνωτάτου Δικαστηρίου**, τοῦ θεϊκοῦ, ἀποτελεῖ γιά τοὺς θυνητούς κατευδυντήρια ἀρχή τῆς συμπεριφορᾶς των καὶ γιά τοὺς νομοδέτες «νομολογιακή» πηγή γιά τὴ θέσπιση τῶν σχετικῶν διατάξεών τους (πρβλ. Πανικό Δίκαιο, Ἐγκλήματα περὶ τὴν γενετήσια ἐλευθερία).

Ἄλλα καὶ θεά προστάτιδα τῆς παρθενίας, τὴν παρθένο **Ἄρτεμη** ἡ **Φοίβη**, εἶχαν οἱ Ἀρχαῖοι Ἑλληνες. Ἡ ἀγνότης της εἶναι τὸ χυριώτερο χαρακτηριστικό της, αὐτή δέ ἐπιβάλλει αὐστηρότατους νόμους ἀγνείας στὶς ιέρειες πού ἀφιερώνονται σ' αὐτήν. «Ἄι νεάνιδες καὶ οἱ νεανίαι, οἱ διατηρήσαντες τὴν ἀγνότητά των, ἡγαπῶντο ὑπό τῆς Ἀρτέμιδος καὶ ἐτίθεντο ὑπό τὴν ἴσχυράν προστασίαν αὐτῆς» (P. Decharme, Ἐλληνική Μυθολογία, Ἐκδόσεις Παρθενών, Ἀθῆναι 1959, σ. 150). Όσες παρθένες ἦθελαν νά γίνουν ιέρειές της ὑφίσταντο τὴ σχετική δοκιμασία καὶ κατήγηση στό **Ιερό Όρος** τῶν Ἑλλήνων, τὸ ἀφιερωμένο ἀποκλειστικῶς στὴν **Ἄρτεμιδα Παρθένο**, τὸν... **Ἄθω(!!!)**, δηλαδή τὸν **Ἀμόλυντο** (ἀ+θωή =ποινή), δ ὅποιος ἦταν καὶ ἀβατος... γιά τοὺς ἀνδρες!!! (Σημ: Οἱ θεοὶ ἀλλαζαν, δ **Ἄθωνας** ἔγινε τὸ **«Περιβόλι τῆς Παναγίας Παρθένου»** καὶ ἀβατος γιά τὶς γυναῖκες).

Ἄλλα καὶ ἡ θεά-σοφία, ἡ πιό ἀγαπημένη κόρη τοῦ Δία, ἡ **Ἀθηνᾶ** ὡς παρθένος ἐτιμάτο καὶ πρός τιμήν αὐτῆς τῆς ἀρετῆς της ἀπεκλήθη καὶ δ περικαλλής ναός της ἐπὶ τῆς Ἀκροπόλεως **Παρθενών**.

γ. Τά γαμήλια έθιμα

Οι Καρυές, κωμόπολη μεταξύ Αρκαδίας και Λακωνίας, κατά πανελλήνια παραδογή, είχαν τά πρωτεῖα τῶν πιό όμορφων γυναικῶν τῆς Ελλάδος. Τοῦτο έπιβεβιώνεται και ἐκ τοῦ διὰ οἱ Καρυάτιδες Κόρες ἐπελέγησαν ἀπό τοὺς Αθηναίους γλύπτες ὡς ἄξιες γιὰ τὴν όμορφιά τους νά κοσμήσουν τὸ Ερεχθεῖο και νά στηθοῦν ἐπὶ τοῦ Ιεροῦ Βράχου κοντά στὶς θεές!

Κατά πανάρχαιο ἔθος σέ τακτή κατ' ἔτος περίοδο οἱ Καρυάτιδες παρθένες, πού ἦσαν ὀῷριμες γιά γάμο, μέ τήν ἀδεια τῶν γονέων τους, ἀφοῦ «ἔβαζαν τά καλά τους» ἐξέργονταν ἀπό τίς οἰκίες τους στίς ὁδούς καὶ τήν Ἀγορά γιά νά ἰδοῦν, ἀλλά καὶ νά τίς ἰδοῦν τά παλληκάρια, πού προσέτρεχαν ἀπό δὴ τήν Ἐλλάδα καὶ πού ἤθελαν νά νυμφευθοῦν ὅμορφη γυναικα καὶ μόνον!

Οἱ ἡγεμονικοὶ οἶκοι, τουλάχιστον κατά τοὺς ἡρωικούς χρόνους, γιά τίς κόρες τους, ἰδιαίτερα ἂν ἦσαν περίκλυτες (ξακουστές) γιά τήν ὅμορφιά ἥ γιά τίς χάρες τους, καλοῦσαν πανελληνίως τοὺς ὑποψήφίους μνηστῆρες νά ἀγωνισθοῦν μεταξύ των, συνήμως σέ ἀρματοδρομίες, στόν νικητή τῶν ὅποιων ὡς ἐπαύλο δινόταν τό χέρι τῆς ἡγεμονίδας. Ἔτσι κέρδισε ὁ Πέλοπας τήν Ἰπποδάμεια, κόρη τοῦ Οἰνομάου, ὁ Μενέλαος τήν Ἐλένη κλπ.

Τέτοιο γεγονός μαρτυρεῖται ἱστορικῶς. Ὁ τύραννος τῆς Σικυῶνος Κλεισθένης προκήρυξε διαγωνισμό μνηστήρων γιά τήν κόρη του Ἀγαρίστη. Μεταξύ τῶν ἀλλων, πού προσῆλθαν ἦταν καὶ ὁ Ἀθηναῖος Ἰπποκλείδης. Ἄν καὶ ἐπελέγη ὡς νικητής ἔχασε τελικῶς, γιά τόν ἔξῆς λόγο. Στό συμπόσιο, πού παρατέθηκε, ὁ γαμπρός περιελθών σέ μεγάλη εὐθυμία χόρεψε πάνω σέ τραπέζι στηρίζοντας τό κεφάλι του πάνω σ' αὐτό καὶ τινάζοντας πότε τό ἔνα καὶ πότε τό ἄλλο πόδι του στόν ἀέρα!

Ο Κλεισθένης κατάπληκτος καὶ ἐξοργισμένος μέ τό θέαμα τοῦ εἶπε: «Ὦ παῖ Τεισάνδρου, ἀποργήσω τόν γάμον» (=διέλυσες τό γάμο). Καὶ τότε ὁ χορευτής ἔδωσε τήν ἀπάντηση πού ἔμεινε παροιμιώδης: «Οὐ φροντίς Ἰπποκλείδη» (σκασίλα του τοῦ Ἰπποκλείδη). Καὶ ὁ Κλεισθένης ἔδωσε τήν κόρη του σέ ἄλλον Ἀθηναῖο, τόν Μεγακλή τόν Ἀλκμεωνίδη.

Στήν Ἀθήνα, δύμως, δπως και σ' δλο σχεδόν τόν ἑλληνικό κόσμο,
δ πατροπαράδοτος τρόπος γιά τή σύναψη γάμου ήταν τά «προμνηστεύ-
ματα», τά προξενειά δηλαδή, πού κατά συνήθεια ἀναλάμβαναν γυναῖκες,
οί «προμνήστριες», ἀπευθυνόμενες στούς πατέρες ή τούς μεγαλύτερους
ἀδελφούς, πού εἶχαν και τήν «κυριεία», τῶν ἀνύπαντρων θυγατέρων.

δ. Ἡ γαμήλια τελετή

Ο μήνας, κατά τήν ὅποιο γίνονται οἱ γάμοι, ήταν δ ἐκ τοῦ γεγονότος
αὐτοῦ λαβών και τό ὄνομά του, δηλαδή δ Γαμήλιον (δ ὀικός μας Ἰανουάριος).

‘Η μελλόνυμφη ἀφιέρωνε τήν προηγούμενη μέρα του γάμου της ἕνα βόστρυχο (μπούκλα) ἀπό τά μαλλιά της στό ναό τῆς Ἀρτέμιδος, παρθένα αὐτή στήν ἀειπάρθενη θέα. Τήν ίδια ἡμέρα ἔκανε τό νυφικό της λουτρό μέ νερό ἀπό τήν πηγή τῆς Καλλιφρόνης, διότι ἐνεωρεῖτο κατά παράδοση ὡς γονιμοποιό. Το πρωί τῆς ἡμέρας τοῦ γάμου φίλες της τῆς φροῦσαν λευκό πέπλο καὶ στόλιζαν τά μαλλιά της μέ λουλούδια, πού τά μάζευαν οἱ ίδιες, τραγουδῶντας της καὶ γαμήλια ἀσματα, τούς «ὑμενάίους».

‘Ο πατέρας της, ἐνώπιον αὐτῶν καὶ συγγενῶν καὶ φίλων, στή συνέχεια, τήν ἔφερνε μπροστά στόν θωμό τῆς οἰκογενειακῆς Ἐστίας, δηπου τήν περίμενε ὁ γαμπρός. Ἔνας ιερέας τοῦ Διός Τελείου, προστάτη τοῦ γάμου, ἀφοῦ εἶχε θυσιάσει μικρό μοσχαράκι, καὶ τοῦ εἶχε ἀφαιρέσει τή χολή· γιά νά μήν πικράνη τίποτα τό γάμο, ψάλλοντας καθιερωμένες εὐχές, τῆς ἔδινε νά φάη μισό μῆλο (τό ἀγαπημένο φρούτο τῆς Ἀφροδίτης) καὶ τό ἄλλο μισό στόν μνηστήρα της.

Μετά ἀπ’ αὐτό ὁ πατέρας τήν νύφης παίρνοντας τό χέρι της τό ἀπίθωνε στό χέρι τοῦ γαμπροῦ λέγοντάς του:

— «Σου δίνω τήν κόρη μου γιά νά τήν ἀγαπᾶς καὶ νά κάνης μαζί της νόμιμα παιδιά».

— ‘Ο γαμπρός ἀπαντοῦσε: «Τή δέχομαι».

— ‘Ο πατέρας τότε δήλωνε: «Σου δίνω ὡς προΐκα τό τάδε ποσό καὶ τά δευτα ἐπιπλα καὶ σκεύη κουζίνας».

— ‘Ο γαμπρός ἀπαντοῦσε: «Και ἐγώ σου ἀνταποδίδω «τάς ἐγγύας» (τίς ὑποθήκες ἐπί ἀκινήτων μου, ἵστης ἀξίας μέ τήν προΐκα, ὡς ἐμπράγματη ἀσφάλειά της, σέ περίπτωση διαλύσεως τοῦ γάμου).

Αὐτός ὁ καθιερωμένος διάλογος, διεξαγόμενος ἐνώπιον τοῦ ιερέως καὶ τῶν συγγενῶν καὶ φίλων, ἦταν ἡ πανηγυρική διακήρυξη καὶ ληξιαρχική πράξη τοῦ γάμου, ὁ δόποις χωρίς αὐτή τήν τελετή, ἐνεωρεῖτο ἀνυπόστατος.

Μετά παρακάθονταν ὅλοι σέ γεῦμα, ἔτρωγαν ψωμί εὐλογημένο ἀπό τόν ιερέα καὶ ὡς ἐπιδόρπιο γλυκό μέ μέλι καὶ σουσάμι, σύμβολο εὐφορίας, καὶ ἔπιναν κεχραμένο οὖν εὐχόμενοι στούς νεόγαμους ἀγαπημένο βίο, πολυγονία καὶ ἀρρενογονία.

Πρίν δύσῃ ὁ ἥλιος ξεκινοῦσε πομπή (ἡ νυμφαγωγία) ἀπό τόν οἴκο τῆς νύφης γιά τήν οἰκία τοῦ γαμβροῦ. Προπερεύονταν δργανοπατήτες μέ

κιθάρες και αύλοις και ἀκολουθοῦσε ή γαμήλια δμαξα, πού δόηγοῦσε δικαλύτερος φίλος τοῦ γαμπροῦ. Στήν δμαξα καθόταν και ή «προμνήστρια», ή προξενήτρα, κρατώντας ἐπιδεικτικά ἕνα κόσκινο (κρισσάρα), ἕνα μαγκάλι (πύραυνον) και ἕνα τηγάνι (φρύγετρον) ώς τεκμήρια τῆς νοικοχυροσύνης τῆς νύφης. Ἀκολουθοῦσαν πεζῇ οἱ συγγενεῖς και φίλοι κρατώντας ἀναμμένες λευκές λαμπάδες και φέλνοντας ὑμνους.

Τό σπίτι τοῦ γαμπροῦ ἦταν κατά τὰ καθιερωμένα στολισμένο μέχισσό, γιά νά μείνη σφιχταγκαλιασμένο στή ζωή τό ζευγάρι. Στήν εἰσόδο τό ἔρραιναν μέ ζαχαρωτά και δι γαμπρός δόηγοῦσε τή γυναῖκα του ἀμέσως στό βωμό τῆς Ἐστίας.

Ἡ νύφη ἔβγαζε τό πέπλο της, ἀγγιζε τό λερό πῦρ τοῦ οἴκου τοῦ ἀνδρός της και ἔψελνε εὐχή γιά νά εὐλογηθῇ δι ἐργομός της ἀπό τοὺς ἐφέστιους θεούς- και προγόνους τοῦ γαμβροῦ.

Μετά τήν τελετή αὐτή ἔδιναν τῆς νύφης νά φάη κυδώνι και τήν δόηγοῦσαν μέ τόν γαμβρό στό νυφικό θάλαμο, ἐνῷ οἱ φίλες της τραγουδοῦσαν τά «έπιμαλάμια» και οἱ φίλοι τοῦ γαμβροῦ χτυποῦσαν τύμπανα και ἔκαναν θόρυβο....

Τήν ἐπόμενη ἡμέρα ὑποχρεωτικῶς δι σύζυγος προσφέροντας γεῦμα στά μέλη τῆς «φατρίας» (ἀδελφότητος) παρουσίαζε τή γυναῖκα του και τούς ἀνήγγειλε ἐπισήμως τή σύναψη τοῦ νόμιμου γάμου του, ώστε ἀργότερα νά μπορῇ νά δηλώσῃ τή γέννηση τῶν νομίμων τέκνων του.

22. «Ἄφ’ Ἐστίας ἀρχεσθαί»

Πανελλήνιας τό λειώτερο μέρος τῆς οἰκίας, ὅπως και τῆς πόλεως κράτους, ἦταν δι ἐγκαθιδρυμένος βωμός τῆς παρθένου θεᾶς Ἐστίας, τῆς ὅποιας τό ἔξαγνιστικό πῦρ ἐπρεπε νά παραμένη ἀσβεστο. Ἐθεωρεῖτο, μαζί μέ τούς λοιπούς ἐφέστιους θεούς τοῦ εὑρύτερου οἴκου τῆς φράτρας ώς ή ἀγρυπνη προστάτιδα τῆς ἡμικής συνοχῆς και τοῦ ἀδιάσπαστου συνδέσμου τῶν μελῶν τῆς οἰκογένειας. «Ολες οἱ σημαντικές γιά τήν οἰκογένεια στιγμές, ἀπό τήν εἰσόδο τῆς νύφης στόν οἴκο τοῦ συζύγου μέχρι και τοῦ θανάτου τῶν γεναρχῶν, «ἀφ’ Ἐστίας» ἀρχίζαν. Στόν βωμό της ἀπετίθεντο οἱ πρώτες εὐκτήριες προσφορές και θυσίες τῆς οἰκογένειας, σ’ αὐτήν τά γεννώμενα τέκνα και μέ περιφορά τους περί αὐτόν, μέ τήν τελετή τῶν

«ἀμφιδρομίων» τὴ δεκάτη ἡμέρα ἀπό τὴ γέννησή τους, τὰ ὄνομάτιζαν⁸ θέτοντάς τα ὑπό τὴν προστασία τῆς πρεσβυγενοῦς Θεᾶς, κόρης τοῦ Κρόνου καὶ τῆς Ρέας καὶ ἀδελφῆς τοῦ Διός. Ἡ ὄνομασία (βάπτιση) τοῦ νέου βλαστοῦ (ἀγοριοῦ ἢ κοριτσιοῦ) ἐλάμβανε πανηγυρικό χαρακτῆρα. Προσκαλούνταν συγγενεῖς καὶ φίλοι μὲ δῶρα καὶ λευκές λαμπάδες, λευκοφοροῦντες, δπως καὶ οἱ γονεῖς. Ἐνώπιον τῶν ἱερέων τοῦ Διός τοῦ Τελείου,

πού ἔψαλλε καθιερωμένες εὐχές, ἐνῷ δὲ πατέρας ἀλείφοντας τό νεοελθόν στό φῶς τοῦ ήλιου τέκνο τού μέ λάδι ἀπό «ἔλαιαν μορίαν» -δηλαδή προερχόμενο ἀπό τίς ιερές ἐληγές τῆς Ἀθηνᾶς, τό περιέφερε τρεῖς φορές γύρω ἀπό τόν βωμό τῆς Ἐστίας ἐκφωνῶντας τό ὄνομά του, καὶ ἀφοῦ ἔρριγνε μικρό βόστρυχο ἀπό τά μαλλάκια τοῦ παιδιοῦ στό ἔξαγνιστικό καὶ ζωποιό, (ἀπό τόν οὐρανό μεταφερθέν κατά τήν πίστη τους) ιερό πῦρ τῆς Ἐστίας τό «ἐκάθαρε» ἐμβαπτίζοντάς (!!!) το μέσα σέ εἰδικό ἀμφορέα, πού περιεῖχε χλιαρό νερό, φερμένο ἀπό τήν «Κρήνη τῆς Καλλιρρόης». Ἀκολουθοῦσε ἑορταστικό γεῦμα στό «αἴθριο» τῆς οἰκίας πλησίον τοῦ βωμοῦ τοῦ Ἐρκείου Διός.

Ο ὑπατος τῶν θεῶν, δ Ζεύς ως «Ἐρκεῖος», τοῦ δποίου βωμός βρίσκοταν στόν αὖλιο χῶρο κάθε οἰκίας, ἐπροστάτευε καὶ ἐφύλασσε ως ἕρκος (=φραγμός ιερός) αὐτήν ἀπό κάθε ἐξωτερική ἐπιβούλη η βιαία εἰσοδο.

Κάθε πόλη εἶχε καινό βωμό τῆς Ἐστίας, κατά κανόνα ἐντός κυκλικοῦ οἰκοδομήματος, πλησίον δέ αὐτοῦ ὑποδεγχόταν τούς ξενιζομένους καὶ τούς ξένους πρέσβεις. Στήν Ἀθήνα τό ἀγαλμά της (ἔργο τοῦ Σκόπα) καὶ δ βωμός της βρίσκοταν στό κέντρο τοῦ Πρυτανείου (ἔδρας της «Κυβερνήσεως») καὶ ἀπό τό ἀσβεστο ιερό της πῦρ, κατά ἀπαράβατο τῶν Πανελλήνων νόμιμον, ἐλαμβανόταν τό πῦρ, πού μετέφεραν οἱ ἀποικοι στή νέα τους πατρίδα.

Κοινός τῶν Πανελλήνων βωμός τῶν θεῶν δρισκόταν στούς Δελφούς, τό πανάρχαιο θρησκευτικό τους κέντρο, ἀπό τό πῦρ τοῦ ὅποιου ἀναψαν ἐκ νέου τίς ιερές ἐστίες τους οἱ πόλεις, τῶν ὅποιων οἱ βωμοὶ ἐμπλύνθηκαν ἀπό τοὺς βαρβάρους εἰσβολεῖς, τοὺς Πέρσες.